

Wat is toch het leven van de mens: alle geluk ont-
snapt ons op het ogenblik, dat men denkt het te
gaan genieten.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Octavie, Julienne REYNAERT

Echtgenote van Mijnheer
Heribert OPSOMER

geboren te Melden, de 17 juni 1899 en godvruchtig
overleden te Celles (Doornik) de 5 maart 1966.
Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zwaar-zieken.

LID VAN DE BOERINNENGILDE

«Wie leeft in het geloof in God mag dan ook re-
kenen op het eeuwig geluk en de barmhartigheid
van God.» Eccl. XI 9

De dierbare overledene was een sterke en godvre-
zende vrouw, eenvoudig en rechtschapen. Veel pijn
heeft zij geleden, maar met veel levensmoed en ge-
duld heeft ze die aanvaard, zonder klagen om de an-
deren niet ongerust te maken. In offer en gebed be-
reidde ze zich stilaan voor op het einde, dat zij ver-
wachtte maar waar zij niet over sprak.

Dierbare Echtgenoot, onze scheiding is onverwacht
en hard en alle menselijke pogingen, die gij gedaan
hebt konden de dood niet verwijderen. Dank U voor
uw inspanningen. Eens zullen wij beiden weer voor
eeuwig verenigd worden bij de Heer.

Bemide Familie en Vrienden, dank U voor uw
blijken van genegenheid en hulp. Ik zeg U geen vaar-
wel maar tot weerziens in de hemel. Vergeet mij niet
in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

DRUKK. DE RIEMAEKER, SINT-LIEVENS-HOUTEM.

Mr Heribert OPSOMER,
De families REYNAERT, OPSOMER, DE BOEVERE en
VAN MALLEGHEM.

BEDANKEN Ued. voor de blijken van
deelneming in rouw en gebeden.