

Een stil geluk  
een nederige bloem  
zwoegende handen  
een warm hart  
een innig gebed  
ongeziene overgave

is onze dankbare herinnering aan

**Mevrouw Rachel REYNAERT**

**echtgenote van de**

**Heer Alfons DE SUTTER**

10 maart 1897 - 28 augustus 1977

Mijn man,  
kinderen,  
kleinkinderen,  
ook nu  
zal ik U blijven helpen.

Heer,  
mag ik U verder dienen  
zoals ik U steeds heb gediend.

Met dank voor Uw gebed en blijk van  
deelneming

Alfons De Sutter, 12, Jagerij, 9700  
Oudenaarde - Mater.

Leon en Agnes Tack-De Sutter, 23,  
Gentsebaan, 9751 - Gavere - Asper

Jozef en Georgette Van der Linden-De  
Sutter, 81, Dorpsstraat, 9670  
Horebeke.