

O Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Mijnheer REMI REYNAERT,**

echtgenoot van

**Mevrouw Marie De Neve,**

geboren te Mater, de 24 Mei 1882, en er godvruchtig overleden, de 23 November 1951, bediend met de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Het is zoet te sterven en de dood is geen verassing voor wie wel geleefd heeft.

De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust beter dan een aanhoudende kwelling. (Eccl. XXX)

Duurbare Echtgenote, Kinderen, Kleinkinderen en Familie, hebt dank voor uw zorgen en genegenheid mij bewezen; ik verlaat het aardrijk vol ellenden om te vertrekken naar het rijk der hemelen. Vaartwel, bewandelt steeds de weg des Heren; bemint elkander en weest steeds de steun van Moeder.

Bidt voor mij.

*Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.*  
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers

Diepgevoelig aan uw blijven van christelijke deelname,  
betuigen wij U onzen innigsten dank.

Mevrouw Remi REYNAERT, geboren Marie DE NEVE;  
Mijnheer en Mevrouw Adiel REYNAERT - BROWAWEYS en kin-  
deren Andréa en Anna;  
Mijnheer Leo REYNAERT;  
Mevrouw Weduwe André VAN HOECKE - REYNAERT en kin-  
deren Paula en Paul;  
De familiën REYNAERT, DE NEVE, BAERT en DE MEUE.