

Geloofd zij Jezus-Kristus.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer René REYNAERT,

weduwnaar van

Mevrouw Aimée VERSMESSEN,

geboren te Mater, de 27 mei 1884, en er zacht overleden, de 4 oktober 1963, gezalfd met de H. Olie der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

God mengt het geluk dezer aarde met bitterheid opdat wij een ander geluk dat niet bedrieglijk is zouden zoeken.

Deze duurzame afgestorvene was een trouwe echtgenoot, een zorgzame vader, een oprechte kristene.

Kom gezegende Mijns Vaders, neem bezit van het loon dat U is gereed gemaakt in de hemel.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, vaartwel; hebt dank voor uwe zorgen en genegenheid.

Gij mijn dochter kloosterzuster, denk aan mij bij uwe dagelijkse gebeden.

H. Maria, Koningin van den H. Rozenkrans, bid voor mij.

R. I. P.

Ename — Drukk. Vander Stuyft

Diepgevoelig aan uw blijven van christelijke deelneming,
betuigen wij U onzen innigen dank.

Mevrouw Michel REYNAERT-DE WILDE en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Achiel CASTIAUX-REYNAERT en kinderen;
Eerwaarde Zuster Marguerite de Montfort, der Zusters van O. L. Vrouw Visitatie,
in de wereld, Mevrouw Irène REYNAERT;
Mijnheer en Mevrouw Jozef REYNAERT-VAN COPPENHOLLE;
Mijnheer en Mevrouw Charles DHONDT-REYNAERT;
Mijnheer en Mevrouw Paul TALLOEN-REYNAERT en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen;
De families REYNAERT, VERSMESSEN, LANDRIE en VANDER HAEGHEN.