

Vader, Uw wil geschiede!



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER

**Jean REYNS**

Echtgenoot van Mevrouw

**Elza DE GEYTER**

geboren te Hillegem, de 26 februari 1922 en door een  
smartelijk ongeval overleden te Schaarbeek,  
de 1 februari 1971.

Voorzien van het H. Oliesel «in extremis».

Voorzitter C. O. O. - Lid van het Schoolcomité

God heeft de dag van ons sterven voor ons verborgen gehouden, zodat wij ons steeds moeten voorstellen dat die dag nabij is en wij beter ons best zullen doen om met zorg God te dienen en goede werken te verrichten.

Voor zijn geliefden was de overledene, in lief en leed de goede vader en vaste steun, voor zijn medewerkers, een bekwaam en onbaatzuchtige werker, voor allen een hartelijke man en dienstvaardige medemens. De droefheid en de verslagenheid van hen die hem waardeerden, tonen het verlies aan van zijn onverwacht afsterven.

Bemide Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen, plots is mijn heengaan en hard de slag voor U. Blijf moedig, want U hebt nog een taak te vervullen. Het is mijn troost te weten dat U moeder met toewijding zult omringen. Bid voor mij en wees mij vooral in het H. Misoffer indachtig. God zal U troosten en sterken.

Beste Familieleden, mijn beste dank voor uw geneztheid, vooral Henri, zorg goed voor mijn vrouw en steun haar. Bid allen voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

.....  
DRUKK. DE RIEMAEKER, SINT-LIEVENS-HOUTEM.

Mw Jean REYNS, geboren Elza DE GEYTER,

Hr & Mw Etienne VIEUVALET-REYNS en kinderen,

Hr & Mw Walter WOUMANS-REYNS en kinderen,

Hr Henri DE GEYTER,

De families REYNS, DE GEYTER, VAN DER SPIEGEL en BONNE,

gevoelig voor uw blijken van deelneming in hun  
rouw, betuigen U hun innige dank.