

De mensen weten heden niet
wat morgen hun kan brengen
noch hoe noch waar de felle dood
hun in de weg zal springen.

Gezelle

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI REYNS

echtgenoot van Mevrouw

Gerarda DE LANGHE

geboren te Elene de 12 November 1903 en schielijk
overleden te Schaarbeek de 29 Juni 1954
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden
en de pauselijke zegen.

Lid van godsdienstige genootschappen.

Er was grote verslagenheid in het dorp toen op die
avond van het Sint Petrus en St Paulusfeest 't spoed-
bericht kwam van de plotse dood van die brave man
in de bloei zijner jaren.

Remi was een rechtschapen man, een goede echt-
genoot en een goede vader. Hij vond zijn grootste
genoegen in het vervullen van zijn plicht op 't werk
en in de huiskring. Niets was hem te veel om 't welzijn
van vrouw en kind hoger op te voeren! Geen wonder
dat hij door hen innig werd bemind en door allen
met eerbied werd bejegend.

Zijn schielijk afsterven slaat in het hart der zijnen
een wonde die door niets kan worden geheeld tenzij
door God.

Teergeliefde echtgenote, ik begrijp uw diepe smart.
Hoe meer men elkander bemint, des te zwaarder valt
het scheiden! Wees toch niet hopeloos. God waakt
over dit korte leven!

Duurbaar kind, wees moedig, Help en troost uwe
moeder!

Beminde vader, broeders, zuster, familieleden, nich-
ten in het klooster, vrienden en werkmakkers, vaart-
wel en bidt voor mij!

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d.afl.)

Uitg. De Vleeschouwer L.-Coppens, Michelbeke



Mevrouw Remi REYNS, geboren Gerarda DE LANGHE,

Mejuffer Annie REYNS,

Mijnheer Henri REYNS,

De familiën REYNS, ROLLÉ, DE LANGHE en TAILDEMAN

zijn dochter

zijn vader

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.