

Geloofd zij Jezus Christus.



Bid voor de zielerust van

DE HEER

Zoël REYNS

echtgenoot van **Mevrouw Julia Van Oycke,**

geboren te Velzeke op 9 april 1902 en
godvruchtig overleden in het rustoord
« Ter Deinsbeke » te Zottegem op 11 januari
1989.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.
Vereerd met de burgerlijke eretekens
1e en 2e klas.

« Almachtige God,
allen die zich zwak en kwetsbaar weten,
vinden bij U vertroosting en sterkte.
Kom naar ons toe
als het lijden ons treft,
als de dagen traag aan ons voorbijgaan
en de toekomst zonder uitzicht is.
Genees ons van alle kwalen,
wees de rots van ons vertrouwen.

Door ons Heer Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
Een gezin verliest een goede echtgenoot en
vader. Hij was bovendien een gelovig man,
die wist wat voor een mens het hoogste
goed is.

Zoals een mijnwerker die ook hij geweest
is - na de duisternis van het werk uitziet
naar het licht - zo zal hij de laatste dagen
van zijn leven uitgekeken hebben naar het
eeuwige licht.

Ook U, mijn dierbare echtgenote en kinderen
dank ik voor uw liefdevolle zorgen.

Telkens gij voor mij bidt, herleef ik in uw
gedachten.

De families

REYNS, VAN OYCKE,
DE GROOTE, DE BRECK,
danken U.

Namis : zondag 29 januari 1989 om 8.30 u.

Druk. Hans Maginet, St.-Maria-Oudenhove