

Het kruis met kloeken moed  
zo langen tijd gedregen  
Weze nu een krone zoet  
voor hem, voor ons een zegen.



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van de heer

**EMIEL REYNVOET**

echtgenoot van Mevrouw

**Martha VAN BEVERSLUYS**

geboren te Vurste, de 27 Januari 1884 en god-  
vruchtig in de Heer ontslapen te Zwijnaarde, de  
6 Augustus 1954, voorzien van de laatste H.H.  
Sacramenten onzer Moeder de H. Kerk en de  
Apostolische Zegen.

Vader is gestorven! Een gebeurtenis die bijna  
plotselings het geluk van 't huisgezin is komen  
benevelen. Haastig en daarom ook een droeviger  
beproeving om dragen.

Hij was een eenvoudig en rechtschapen man,  
diep christelijk, trouwe H. Hartbonder. Zijn diep  
geloof sterkte hem in de beproevingen van dit  
leven. Gelukkig de mens die voorbeeldig geleefd  
heeft en steeds bereid is om voor God te ver-  
schijnen.

O Maria, gelukkig zijn dezen die U beminnen,  
in het uur des doods zullen zij niet bevreesd  
zijn.

Lieve Echtgenote, Kinderen en Familie, ik  
begrijp uw tranen, doch weent niet als wan-  
hopigen. Alles op deze aarde wijst ons op de  
vergankelijkheid van dit leven en doet ons ver-  
langen naar het eeuwige. Hebt dank voor uw  
genegenheid en zorgen.

Gij vooral mijn kinderen en kleinkinderen, die  
ik zo lief had wees een steun en troost voor  
moeder: blij haar getrouw en onderdanig op de  
weg die wij u hebben aangewezen. Ik zal u  
verder zegenen en beminnen. Vergeet mij niet  
in uw gebeden.

*Mijn Jezus, barmhartigheid.*

Mevrouw Emiel REYNVOET, geboren Martha VAN BEVERSLUYS ;  
Mijnheer en Mevrouw Eugen DE BACKER-REYNVOET en kinderen Cécile en Marc ;  
Mijnheer en Mevrouw Valère BAETSLÉ-REYNVOET en dochtertje Betty ;  
Mijnheer en Mevrouw Henri DERAEDT-REYNVOET ;  
Mijnheer en Mevrouw Gaston REYNVOET-VAN DURME en dochtertje Hilda ;  
De familieën REYNVOET, DE SCHEPPER, VAN BEVERSLUYS,

**BEDANKEN.**