

Weest waakzaam, want gij kent dag noch uur !

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

MADELEINE REYSENS

weduwe van de Heer

RAYMOND MISEREZ

geboren te St. Pieters-Kapelle, op 9 november 1901 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen, op 9 juni 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Voorzitster van de plaatselijke K.V.L.V.

Biddend danken wij de Heer in deze eucharistieviering voor het zo Christusgelijkend leven van deze trouwe echtgenote, van deze strenge maar ingoede moeder, van deze zo toegewijde Voorzitster van de parochiale K.V.L.V.

Zij heeft niet voor zichzelf geleefd, haar geluk was het een gegeven mens te zijn haar goedheid meedelend aan ieder mens, waarmee zij in contact kwam.

Sterk door haar geloof is zij van jongsaf de weg gegaan die leidde naar God en langs Hem naar haar evenmens. Fier mocht ze terugblikken op haar jeugdige inzet, als medestichteres van de Boerinnengilde op haar geboortedorp om dan later hier in onze parochie gekozen te worden tot Voorzitster, verantwoordelijkheid die ze tientallen jaren heeft gedragen in wel en wee. Madeleine, in naam van de verschillende proos-

ten, tientallen bestuursleden en honderden medezusters van onze parochiale gilde : dank U : alleen de Heer kan U daarvoor tenvolle belonen, waarvoor wij Nu met Uw geliefde familie verenigd zijn in gebed en in de schoonste herinneringen.

Sterk door haar vaste hoop en vertrouwen dat haar leven steeds in Gods handen is en zal blijven liet zij zich niet zo gemakkelijk uit haar lood slaan ; eens de hand aan de ploeg, ging het rechtdoor, sterk door het gebed en haar trouw aan de Zondagmis, ook al kost het de laatste tijd zoveel moeite, want dat was ook het schoonste wat zij voor haar overleden echtgenoot, haar kinderen, kleinkinderen en gildezusters nog kon doen.

Sterk door de liefde heeft zij zich zonder berekening gegeven aan de Heer en aan allen die haar lief waren, met het grondig verlangen voor niemand zelf een last te zijn. Zo is ze dan ook van ons heel onverwacht heengegaan.

Mocht zij nu reeds voor eeuwig Gods Liefde delen met allen die zij in haar hart bewaart.



**De families REYSENS, MISEREZ,
DENYS en VAN DEN BERGE,**

danken U voor uw bliken van kristelijke deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41