



Vroom aandenken aan

de Heer

JULIEN OSCAR RIBBENS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE BORLE

geboren te Leeuwergerm op 29 januari 1911 en er
godvruchtig overleden op 18 april 1978, gesterkt
door de H.H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara

Lid van de Bond van Gepensioneerden

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

Mevrouw Maria De Borle,

De Heer en Mevrouw Guido Ribbens-De Vuyst
Anne-Marie en kind Elsie,

De Heer en Mevrouw André Rouckhout-Ribbens
Imelde en kinderen Thierry en Andy,

De families Ribbens, De Borle, Callebaut en
Gabriëls.

Elk mens houdt van het leven. Na jaren van
wisselend wel en wee voelde hij zich weer be-
dreigd in zijn gezondheid. Morgen zou hij zich
laten verzorgen... Maar de Heer had andere plan-
nen. Hij riep hem, in de vroege ochtend, tot de
eeuwige rust en vrede.

Hij is heengegaan, in stilte, met de schone een-
voud van hen die beseffen hoe weinig ons be-
staan hier te betekenen heeft. Alles gaat voorbij.
God alleen blijft ! God alleen weet het waarom
van de dingen. Gelukkig de mens die bereid
wordt gevonden.

Hoeveel jaren hebben wij Oscar niet als kerk-
zanger gekend ? Zolang zijn krachten het toelie-
ten was hij op post in zijn parochiekerk. In dat
christelijk geloof leefde en stierf deze dierbare
overledene en wij bidden, dat hij over de dood
heen moge opgenomen worden in de eeuwige
paasvreugde.

Dierbare echtgenote, beste kinderen, kleinkinde-
ren en familie, graag was ik nog vele jaren bij
u gebleven. Het heeft niet mogen zijn. Heb dank
voor uw grote genegenheid en vele zorgen. Blij-
ven wij, door het gebed, met elkaar verenigd en
moge de Heer u zegenen en bewaren.

Mijn Jezus barmhartigheid !

R. De Smaele.