



Gedenk in Uw gebed en vriendschap

Mevrouw

Marie-Louise Ricour

echtgenote van André SEGERS

geboren te Tollembeek op 2 juni 1935 en
godvruchtig overleden in het Nieuw
Ziekenhuis te Ninove op 21 januari 1995,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden LBG

Lid van K.V.L.V. Tollembeek

Lid van de Vrijwillige Bloedgevers Tollembeek

Lid van de Oudstrijdersbond

Ere-Lid van de Koninklijke Harmonie

'De Ware Vrienden'

Al is mijn stem voorgoed verstomd, toch zijn er woorden die je steeds zal horen. Al vind je nu mijn hand niet meer, toch blijf je haar steeds voelen. Al zijn mijn ogen nu voor altijd dicht, toch zie je steeds mijn blik voor jou.

Mijn Wiske, wat hield ik van jou. Je was een schat van een echtgenote en een droommoeder voor onze kinderen en kleinkinderen. Ons geluk was veel te kort, we hielden zielsveel van elkaar en konden elkaar niet missen. Op 18 september 1994 hebben wij onze 40ste huwelijksverjaardag gevierd, en gehoopt op nog meerdere jaren. Nu is onze droom voorbij.

O Wiske, momaken, méméken, zo plots wordt je van ons weggerukt, zo ineens voelen wij een hartverscheurende eenzaamheid. Binnenin voelen wij een grote leegte. Je was altijd even lief voor iedereen. Je grootheid, je stralende blik, je tederheid, je fierheid: "zoals die laatste keer toen wij van het U.Z. Gent terug kwamen en je in Vollezele vroeg om recht te mogen zitten, zodat niemand zou zien hoe ziek je wel was." Toch blijf je voor altijd in ons hart gegrífd als een vrouw en een moeder voor wie nooit iets te veel was en die steeds paraat stond.

*Och Lieve Vrouwken, zoals je kleinkinderen
altijd vraagden, maak alstublieft ons
méméken weer beter, zodat ze weer bij ons
naar huis kan komen. Maar deze keer mocht
haar macht niet baten.*

*Je moet ons nu verlaten, veel vroeger dan je
zelf had gewild.*

*Nooit meer zul je ons nog in je armen
kunnen nemen, nooit meer een zoenkje
geven.*

*Dag Wiske, momaken, méméken en
bedankt voor al die mooie jaren die wij te
samen waren.*



*In alle stilte vertrek ik
voor een lange wandeling.
Maar ik ben niet alleen
in mijn geest neem ik U mee
gij allen die ik beminde.*

De families RICOUR, SEGERS, DE SMET
en SPITAELS.

Tollembeek, 28 januari 1995

Begr.-Fun. Langendries • Galmaarden • Tel. (054) 58 07 25
Drukkerij Deneef • Tollembeek • Tel. (054) 58 86 76