



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Charles - Remi RIGAUX

echtgenoot van Mevrouw

Marie VAN DEN BRULLE,

geboren te Nederename op 5 november 1892

en godvruchtig overleden te Brakel

op 19 juli 1974,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

De Heer Jezus zegt : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven ».

Vader heeft dit aardse leven verwisseld met het eeuwig bestaan. Hij was een goede vader die veel gewerkt en gezorgd heeft voor de zijnen. Moge God hem nu rijkelijk belonen in de Hemel.

Dierbare echtgenote, ik dank U voor uw liefde en hulp. Gij hebt veel voor mij gedaan. Gedurende mijn ziekte hebt gij mij dag en nacht bijgestaan. Samen hebben we lief en leed gedeeld.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik zag U allen zo gaarne. Uw bezoekjes waren me dierbaar. Dank ook voor uw hulp. Vergeet mijn goede voorbeelden en wijze raadgevin-

gen niet. Helpt moeder nu ze alleen komt te staan. Bidt ook voor mij.

Moge God U allen zegenen en bewaren.

H. Maria, bid voor ons huisgezin.

Mevrouw Charles RIGAUX-VAN DEN BRULLE,
De families RIGAUX, VAN DYCKE,

**danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel