

O. L. Vrouw van 't H. Hart, bid voor ons.



TOT ZALIGE NAGEDACHTENIS

van

Mijnheer Henri RIGAUX

Echtgenoot van Clarisse De Sadeleer

geboren te Everbeke, op 17 januari 1874 en na een langdurige ziekte in de Heer ontslapen te Tervuren, op 6 november 1956
voorzien van de laatste H. Sakramenten.

De duurzame overledene was een trouwe echtgenoot, een goede en zorgzame vader die leefde voor het geluk van zijn vrouw en zijn kinderen. Zijn nagedachtenis zal in ere gehouden worden.

De laatste jaren hebben de beproevingen hem niet gespaard. Doch hij heeft ze steeds aanvaard met volle onderwerping aan de Goddelijke Voorzienigheid, want hij wist dat het lijden met overgave aan God een loutering is en een voorbereiding om opgenomen te worden in de Hemel.

Hij heeft de dood zien naderen met onderwerping en met die gerustheid, welke voor de stervende, de kostelijke gratie en voor de overlevenden de zachtste vertroosting uitmaken.

Wij bidden U, Heer, weest de ziel van uw dienaar naar Uw goedertierenheid genadig, en herstel hem, die nu van de besmettingen der sterfelijkheid gezuiverd is, in het erfdeel der eeuwige zaligheid, door Jezus-Christus, Onze Heer, Amen.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

De familie van de overledene dankt U voor
de blijken van deelneming in hun rouw.

