

Zalig de mens die altijd leeft in de vrees des Heren.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

HUBERT RIGAUX

Echtgenoot van Mevrouw

LUCIENNE HITCHINSON

geboren te Lorne (Manitoba - Canada) op 4 December 1926 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen, de 21 Juli 1954, versterkt door de Laatste HH. Sakramenten, en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis ».

In de lente van 't leven is deze brave echtgenoot en goede vader neergeveld door de slagen ener onverbiddelijke ziekte, hartverscheurend is dit afsterven dat een echtgenote en kind samen met de ganse familie in zware rouw brengt. Een edel mens en een nuttig wezen wordt hierdoor uit onze gemeenschap gerukt.

Indien het schrikkelijk is, zo jong te sterven, het is God alleen weet dit - misschien nog gevaarlijker langer te leven.
(Thomas a Kempis)

Wat is 't leven toch van de mens: heden is hij gezond en morgen is hij niet meer. Laten wij derhalve gedenken: Hoe jong ge ook zijt, wees altijd bereid.

Die jonge echtgenoot en vader die wij betreuren was deugdzzaam en werkzaam, onberispelijk gedrag en welke schone belofte voor de toekomst van zijn gezin!

Het offer, o Heer, is zwaar, maar wij buigen het hoofd voor uw ondoorgrondbare Raadsbesluiten, en zeggen met onderwerping, wat Gij zelf ons hebt geleerd: Dat uw H. Wil geschiede.

Beminde echtgenote, mijn vroegtijdig heengaan is voor U een zware beproeving, ik begrijp uw grote smart. Zo graag had ik nog verder geleefd voor U en ons jong kindje! Gods Voorzienigheid vertrouwd ik U beiden toe; zorg gij nu - al wat menselijk kan - voor onze eeuwige liefdebond; spreek ons kindje veel over vader, en bid later samen voor mijn ziele-

rust. God zegene en bescherme U beiden in 't verder leven: dit was mijn laatste bede en verzuchting bij God!

Mijn goede oude moeder, mijn kinderlijk verlangen was, U in uw oude jaren een kommerloos en gelukkig bestaan te laten genieten in onze familiekring. God weet, weedom beter waarom onze menselijke berekeningen niet mochten volbracht worden. Ik dank U erom omdat ge me christelijk hebt leren leven en met onderwerping de dood hebt leren aangaarden. Ik draag de zorg over U, nu aan andere handen over. Bid voor uw Hubert.

Goede familieleden en vrienden, ik dank U voor uw hulp en genegenheid: bidt allen voor mij en vaartwel in het leven, onder Gods hoede.

H. Hart van Jezus, ontferm U mijner!

O.L.Vr. van de Oudenberg, bid voor mij!

*De familiën Rigaux,
Hitchinson,
Rubbens,
Schotte,*

*zeer gevoelig aan de blikken
van deelneming hen betoond
bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene, bieden
U hun oprechte dank aan.*

Drukkerij Bruylant, Geraardsbergen.