

Laat uw hart niet verontrust worden,  
want in het huis van mijn vader  
is ruimte voor velen. (Jo. 14, 1-2)



Vroom en dankbaar aandenken aan  
de heer

### **Jozef-Arthur Rigaux**

echtgenoot van mevrouw  
**Georgette Verleyen**

geboren te Lorne Manitoba in Canada op  
23 augustus 1921 en overleden in het O.-L.-  
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op 1  
augustus 1994, gesterkt door het H. Sacra-  
ment der Zieken „in extremis”.

Lid van bakkersbond „helpt elkander”

—

#### **De families**

Rigaux, Verleyen,  
Rubbens en Van Dorpe

danken U oprecht voor uw gebeden en  
blijken van diep medeleven in hun rouw.

Het leven van elke mens verloopt langs  
wondere wegen. Tussen geboorte en dood  
krijgt iedereen de hem toegemeten tijd. De  
ene mens wordt wel wat ouder dan de  
ander maar toch krijgen we allen ons deel  
van vreugde en verdriet.

Elke mens wordt geboren met de opdracht  
om van zijn leven iets te maken. Onze  
dierbare echtgenoot en vader heeft zijn  
taak naar best vermogen vervuld. Van  
's morgens vroeg tot 's avonds laat was  
hij in de weer om zijn zaak vooruit te  
helpen. Hij heeft als bakker nooit zijn  
brood in ledigheid gegeten.

Alhoewel reeds door zijn ziekte getekend  
heeft de Heer toch zijn laatste wens ver-  
vuld: nog eens zijn geboorteland terug  
zien. Nu hij veel te vroeg van ons is  
heengegaan weten we toch dat hij in  
Gods liefde is opgenomen.

Moge de Heer hem nu genadevol ont-  
vangen in zijn vrede en laat ons gebed  
een teken zijn dat wij hem niet vergeten.

---

Funerarium V.D. Driessche, Ger. T, 054 - 41 28 50  
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267