

Alle leven keert naar U terug Heer!

†

GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

ROBERT RIGAUX

weduwnaar van Mevrouw

Bertha VAN WITTENBERGHE

geboren te Oosterzele op 7 september 1894
en overleden te Gent (Kliniek H. Familie) op
4 augustus 1977.

Gezalfd met het ziekensakrament.

OUDSTRIJDER - VUURKRUISER 1914-1918
Oorlogskruis met palm en andere eretekens

Lid van de kristelijke bond van gepensioneerden

„ Denk dagelijks aan uw uiterste en vergader
een grote voorraad verdiensten voor de eeuwig-
heid; houd uw hart vrij van het aardse, stuur
uw gebeden en verlangens naar de Heer, opdat
uw ziel eens zalig tot Hem mag overgaan.”
(Navolging). Deze levenswijsheid is van toe-
passing op het leven van elke kristen mens.
Alleen God schenkt aan alle menselijke ver-
wachtingen de volle rijkdom en het enig geluk.
Deze overleden man was het zich terdege
bewust. In dankbaarheid voor zijn gezegende
ouderdom en zijn gevuld leven, voelde hij aan
dat God, zijn Schepper hem opwachtte. In
stille gelatenheid en berusting heeft hij zijn
laatste levensdagen doorgebracht.

Goede kinderen en familie, heb dank voor de
vele zorgen die U mij verleend hebt. Nu ik met
moeder-zaliger verenigd ben zal ik de Heer
vragen uw ondernemingen te zegenen.

Door het gebed blijven wij met elkaar ver-
bonden.

De Heer en Mevrouw
Fernand RIGAUX-DE NEEF
en kinderen Ivan en Greta,

De Heer en Mevrouw
August BRANTEGEM-RIGAUX
en kinderen Claudine en Johan,

De families RIGAUX, VAN WITTENBERGHE,
DOBBELAERE en VERCRUYSSEN

danken U voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed.