

Dat de zielen der overledenen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
M E V R O U W

Marie Virginie RIMBAUT

Weduwe van Mijnheer

Gustaaf VAN DER HAEGHEN

geboren te Rozebeke, 22 maart 1870, en er overleden de 2 februari 1971. Gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Op lichtmis is moeder naar de hemel gegaan. Als men in de kerk bidt : « laat uw dienaar nu in vrede gaan Heer, want mijn ogen hebben uw licht aanschouwd ».

Honderd jaar, wat een mensleven, en gepast zijn hier de woorden : laat uw dienaar nu in vrede gaan. God was in haar leven het begin en het einde. In Zijn Naam werd het werk begonnen, met Zijn Naam de dag besloten, Hij gaf de kracht om het lijden te dragen, Hij werd dank gezegd om alles wat goed was, vanuit Zijn handen leefden zij, Hij was de Heer.

Wij die haar hebben gekend, haar vrienden en verwanten waren, wij hebben hier een ogenblik aandacht te geven aan de les van haar leven. Wat is een mens ? Wat is haar honderd jaar nu ? Wat is dat alles wat ze heeft gedaan, wat ze heeft gekend aan vreugden en aan verdriet ? Waar is het ? Waarom is het zo geweest ? Wij die zo jachtig leven, wij die elke dag werken en zweegen om het hier goed te hebben, nog een aantal jaren, en over ieder van ons zal worden gevraagd : waar is het ?

Is het niet het gepaste ogenblik om ons

te bezinnen en in te zien dat alleen de Heer de laatste en diepste grond is van ons leven ? Alleen wanneer wij dat hebben kunnen leren, hebben wij de ware inhoud en de echte betekenis gevonden.

Wij kunnen in geloof antwoorden op de diepste en moeilijkste aller levensjaren, want Kristus is ons voorgedaan. Wij kunnen in geloof ons in overgave buigen, omdat wij een verwachting dragen die alles wat in ons leven was, niet overbodig maakt, maar het opneemt en het verder draagt, de eeuwigheid in, boven de tijd en onttrokken aan wat voorbijgaat.

De Heer zij gezegend, zij gedankt voor het leven van de dierbare overledene. Gedankt om wat zij voor ons is mogen zijn, gedankt voor het leven, dat zij haar kinderen heeft gegeven, gedankt voor de missiezuster die ze de Kerk gaf, en nu bidden wij voor haar : laat uw dienaar in vrede gaan, Heer, want haar ogen hebben uw licht aanschouwd.



Mijnheer en Mevrouw Achiel Van Der Haeghen-Audoor, kinderen en kleinkinderen,

Eerwaarde Zuster B'ondina, der Zusters Franciscanessen, missiezuster in Chili, in de wereld Mejuffer Marie Van Der Haeghen,

De families Rimbaut, Van Der Haeghen, Van Gansberge en Liedts,

danken U voor de gebeden en deelneming in hun diepe rouw.

De Beiaard