

Geloofd zij Jezus-Christus !



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

PHILOMENA RIMBAUT

echtgenote van Mijnheer

GUSTAAF DE NEVE

Geboren te Aalst de 27 September 1890 en er
godvruchtig overleden (Hospitaal) de 19 Juni 1951
Versterkt door de laatste HH. Sacramenten

De dood heeft niets verschrikkelijks voor Gods
vrienden, want zij stelt een einde aan hun lijden
en hun ballingschap hier op aarde en opent voor
hen de deur van de eeuwige gelukzaligheid.

H.Bern.

Ik heb met een groot verlangen de Heer af-
gewacht en eindelijk heeft Hij zich tot mij ge-
neigd. Ik was verheugd toen men mij zegde: wij
zullen het huis des Heren ingaan.

Zij was eenvoudig, rechtvaardig en vervuld
met de vrees des Heren; haar rechtzinnig ge-
moed en gedienschtig karakter maakten haar van
elk bemind.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkin-
deren, hebt dank voor de goede zorgen die gij
mij hebt toegediend, voor de bezorgdheid waar-
mede gij mij hebt omringd, wij vergeten elkaar
niet, blijft mij steeds indachtig in uw gebeden.
Bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk.

Hofstade, Drukk. R. De Cock en zonen.



Mijnheer Gustaaf DE NEVE ;
Mijnheer en Mevrouw Etienne GEUVENS-DE NEVE ;
Mijnheer en Mevrouw Emiel DE BLOCK-DE NEVE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Benoit KIEKENS-DE NEVE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Alfred DE NEVE-DE WOLF en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Pierre DUBOIS-DE NEVE en kind ;
Mijnheer en Mevrouw Augustin MEERT-DE NEVE en kinderen ;
De familiën DE NEVE, RIMBAUT, VAN WEZEMAEL en
CHAVÉ ;

Zeer gevoelig voor uw deelneming in hun rouw
en voor uw gebeden, bieden U hun oprechte dank aan.