

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Hubert - Nestor Rimbout

echtgenoot van Mevrouw
ALICE VANDEWEGE,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke
op 10 september 1895 en overleden te Kortrijk op
18 oktober 1961,

gersterkt door het H. Oliesel «in extremis»
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de konfrerie van het H. Hart.

Heer, uw wegen zijn ondoorgrondbaar. In onze grote droefheid onderwerpen wij ons aan uw heilige raadsbesluiten en met betrouwen vragen wij U dat de engelen de ziel van onze lieve vader ten paradijze geleiden en dat hij de eeuwige beloning moge ontvangen.

Hij heeft ons allen immers een voorbeeld gegeven van goedheid, van vlijt en van onvermoeibare arbeidskracht. Als een soldaat die sterft op het veld van eer is hij bij zijn dagelijkse taak bezweken.

God mengt met bitterheid het geluk van dit vergankelijke leven, opdat wij een ander bestaan zouden betrachten, dat beter en zonder einde is.

Het leven is een ballingschap, maar dit is de troost van onze kristene harten : dat het eindigt met de intrede in een gelukkig, hemels vaderland.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind, onverwachts ben ik van u heengegaan. Het valt hard zo te moeten gescheiden worden, zonder afscheid. Laten wij echter het hoofd buigen voor de Wil van God, die u in uw verder leven niet zal verlaten. Hierboven zal ik uw voorspraak zijn. Beminde zusters, schoonbroeders, schoonzusters, alle familieleden en vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens in Gods zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.



De families

RIMBOUT,
VANDERPOEST,
VANDEWEGE,
DECLERCQ,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, koster, Opbrakel