

Aandenken aan



Mevrouw Alice RITSERVELDT

echtgenote van de heer

Remi VAN DER HAEGEN

geboren te Steenhuize op 5 juli 1903 en
godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Geraardsbergen op 11 de-
cember 1977.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken.

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook naar
de Heer teruggegaan : kalm en gelaten,
geheel aan Hem overgegeven is zij zacht
van ons gescheiden, om beloond te wor-
den voor het vele goed dat zij gedurende
haar leven hier op aarde gedaan heeft.

Omdat zij goed geleefd heeft en God ge-
trouw heeft gediend tot aan het eind
van haar leven, is deze dood geen dood,
maar een verandering van woonplaats,
een verhuizing van het vergankelijke naar
de eeuwige vreugde bij de Heer.

Lieve man, kinderen en kleinkinderen,
graag was ik nog bij U gebleven, maar
ik gehoorzaam graag en gewillig aan Gods
stem die mij roept. Ik dank U allen, want
tot het eind van mijn leven hebt gij mijn
dagen aangenaam gemaakt.

Onthoud mijn vermaningen en vervul

steeds uw plichten zoals het hoort : van-
uit de hemel zal ik U van nabij volgen
en U steunen in de strijd die dit leven is.
Blijven wij bidden voor elkaar.

De families

RITSERVELDT,
VAN DER HAEGEN,
DE PAEPE en VAN DE WIELE.

**danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.**