

*Wij zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God, zijn liefde en zijn vriendschap geven.
W. Bruyninckx.*



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Aloïs Omer RITSERVELDT

echtgenoot van Mevrouw
Georgine DE TURCK

Geboren te Ophasselpt op 11 augustus 1911 en
godvruchtig overleden in het U. Z. te Gent,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Oud-strijder 1940-1945.

We hadden hem vorige herfst nog op de fiets gezien,
klimmend en dalend op de golven van ons Vlaamse
landschap, zoals hij uit liefde voor zijn gezin altijd de
ups en downs van het leven heeft weten te
overwinnen. In zijn levensavond genoot Omer in stilte
duidelijk van de kleine en grote vreugden, die
O. L. Heer hem door zijn geliefde echtgenote, zijn
schoon gezin, zijn broers en zusters, zijn grote familie,
zijn lieve kleinkinderen en zijn achterkleinkind, zijn
buren en zijn vele vrienden, had geschonken.
Niet zonder fierheid bewaarde hij de krantenknipsels
over de triomfen van zijn broer in de ronde van
Frankrijk en volgde hij aandachtig zijn eigen kinderen
in hun vele ondernemingen.

Als ook wij nu even de ogen sluiten, zien wij hem weer
herleven : zijn bezorgde blik, de wilskracht in de ogen,
en die ijerige handen, die altijd klaar stonden om de
meest diverse karweitjes op te knappen.

Doorheen de nevel van ons verdriet om zijn dood,
priemt de lichtende gedachte van de sterke en edele
man, die hij altijd is geweest, de goede vader, de door
en door eerlijke mens, de oprechte gelovige.

Het deed ons pijn, hem te moeten zien lijden ten-
gevolge van zijn ziekte, waarvan hij de ergste pijnen
uit liefde voor zijn dierbaren angstvallig wist te
verbergen.

Hij was dankbaar nog altijd thuis te mogen blijven,
dicht bij zijn geliefde vrouw en te kunnen rekenen op
de toegewijde verzorging van zijn eigen kinderen.

Hij hield van het leven maar hij besefte hoe langer hoe
beter dat wij niet geschapen zijn om hier te blijven.
Ook hij zou eens dit tijdelijk bestaan voor het eeuwige
moeten wisselen.

In zijn slaap heeft O. L. Heer hem bij zich geroepen
opdat hij voor een nieuwe dag in Gods heerlijkheid
zou ontwakken.

Ons leven is zo broos, niemand, die er zelf voor koos,
maar wij weten in geloof, voor geliefden is de dood
geen diepe kloof.

O. L. Vrouw van de Schreikapel. Bid voor ons.

H. Catharina, patrones van de parochie. Bid voor ons.

De families RITSERVELDT - DE TURCK
DE PAEPE - DE BODT

danken U voor uw bliken van deelneming.

Begr. Haustraete - Ritserveldt

Drukkerij Van de Maele