

We zullen zoveel geluk en rust vinden, als wij er in dit leven gebracht hebben. S. Ignatius.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

JULES RITSERVELDT

echtgenoot van Mevrouw

Octavie Priëls

geboren te Steenhuize op 17 januari 1899 en godvruchtig overleden te Zottegem in de kliniek St.-Elisabeth op 22 juli 1971.

Gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke Zegen.

Weggevoerde van de Oorlog 1914-1918.

Vereerd met verscheidene eretekens.

Schatbewaarder - vaandrig van de plaatselijke

N.S.B.

Jules is naar de hemel. Een liefderijk echtgenoot en beste vriend is heengegaan.

Wie de dierbare overledene van dichtbij heeft gekend, voelt des te pijnlijker aan hoeveel goedheid, liefde en zelfvergeten dienstbaarheid met hem worden geborgen.

Echtgenote en kinderen denken met heimwee terug aan de liefdevolle echtgenoot en vader, of zoeken, bij ieder aandenken dat hen onder ogen of handen valt, als 't ware nogmaals een stukje te bemachtigen van die zachte goedheid, oprechte liefde en huiselijke gezelligheid die van vader uitging.

De kameraden oud-strijders treuren om het verlies van hun sekure en dienstvaardige schatbewaarder, die ieder jaar opnieuw zich zelfvergeten inzette om 11 november, samen met een vrome gedachtenis aan de dierbaren, die reeds zijn voorgegaan, te laten uitgroeien tot een in-

tiem en gezellig familiefeest, waar hun hart zich opnieuw voelde jong worden, en de pijnlijke oorlogservaringen, als zoveel kostbare soevenirs van moed en zelfopoffering, onder mekaar uitgewisseld worden.

Waarlijk, Jules heeft getracht een goed mens te zijn, rechtzinnig in kristelijk belevens tegenover God en dienstbaarheid tegenover de evenmens. Daarom riep God hem tot zich om voor altijd Zijn vreugde te delen.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor de trouwe levenssteun en het eensgezind gedragen wel en wee uit ons huwelijksleven. Uw opbeurend woord en liefdevolle zorgen waren voor mij de diepste troost in het lijden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor uw oprechte kinderliefde, die ik tastbaar heb kunnen vaststellen in deze lijdensmaanden, U vooral, dierbare kleindochter, verpleegster, die mij zo liefdevol en met de beste zorgen hebt omringd.

Aan allen, de ganse familie en alle vrienden oud-strijders, vraag ik een vurig gebed.

Bid de 4 akten voor de overledene.



De families RITSERVELDT, PRIELS, DE PAE-
PE en VAN DER HOUDERLINGEN,

danken U voor Uw kristelijke deel-
neming en Uw vroom gebed.

drukk. de rijck-dubbeloy zottegem