

«Ik ben de Verrijzenis en het Leven».

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

CELINA ROBERT

weduwe van de Heer

OMER VANDENBOSSCHE

geboren te Schorisse de 4 augustus 1880 en er godvruchtig overleden de 7 januari 1970, gesterkt door de heilige sacramenten van de zieken en de stervenden.

Lid van de Confrerie van St. Rochus.

God dienen in ware vreugde en zich in alles aan zijn heilige wil onderwerpen, ziedaar een schoon levensprogramma dat ieder christen mens te vervullen heeft.

De dierbare overledene heeft deze taak op voorbeeldige wijze vervuld. Zij was diep godvruchtig, minzaam en opgeruimd. Ze trotseerde de moeilijkheden van het leven met christelijke sterkte, vast betrouwend op de goddelijke voorzienigheid, die spijs de wisselvalligheden, ons leven leidt naar zijn eindbestemming. Voor de vele jaren die ze van de Heer gekregen had, was ze Hem elke dag dankbaar.

Stil heeft ze haar dierbaren verlaten om te delen in het geluk en de glorie van de Vader.

Dierbare Kinderen en Familie, hebt dank voor uwegenheid. God zal ons eens verenigen in de eeuwige vreugde. Blijft mij intussen gedenken in uw gebeden.

De Heer en Mevrouw Richard GOSSEYE-VANDENBOSSCHE.
De Heer en Mevrouw Rafaël VANDENBOSSCHE-DE BLEECKERE,
De Heer en Mevrouw Albert VAN HERPEN-VANDENBOSSCHE,
haar kinderen ;
haar kleinzoon ;

De Heer Hendrik VANDENBOSSCHE,

De families ROBERT-MARTENS en VANDENBOSSCHE-DE COCK.

Diepgevoelig aan Uw blijken van christelijke
deelneming, betuigen wij U onze innige dank.