

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



GEDENK DE ZIEL VAN

Marcel Robert

zoon van ALFONS en van Maria HERREGODS

geboren te Delftinge den 14 September 1923
en vreeselijk verongelukt te St Vaast
den 29 Oktober 1943

Zalig de mensch die altijd bereid is om te sterven en
rekenschap te geven van zijn leven. Matth.

Zalig hij die gedurig het gedacht van de dood voor
oogen heeft en zich dagelijks bereidt om te sterven.
(Nav. Chr.) want de rechtvaardige, al wordt hij ook
door een onvoorziene dood verrast, zal in zekerheid
zijn. Sap. IV. 7.

Hij was een deugdzaame en werkzame jongeling. De
steun en de troost van zijne ouders, de liëveling van
zijne grootmoeder. Hij laat een groote leemte achter,
en de wonde, door het ongeluk in de harten geslagen,
zal slechts langzaam genezen.

Duurbare Ouders. Broeder en Familieleden, het on-
geluk is over mij gekomen. Het is Gods wil. Troost u
en tracht u te stellen in het onvermijdelijke. — Ik offer
mijn jong leven voor u en mijne werkmakkers. — Ge-
denkt mij in uwe gebeden. Tot weerzien in den hemel.
H. Hart van Jezus. ik betrouw op U. 300 d. afl.

R. I. P.

Heer en Mevrouw Alfons Robert-Herregods en zoon;
De Grootmoeder;
De families Robert, Denis en Herregods

uw deelneming aanziende als een blijk van
genegenheid bij het afsterven van hun Wel-
beminden Zoon, Broeder, Kleinzoon, Neef
en Kozijn, danken U hartelijk.