

Wanneer ik door de velden ga
en zon en hemel gadesla
dan weet ik Heer hoe groot Gij zijt
en buig mij voor Uw majesteit.

†

Wij danken de Heer voor Gods goedheid
die tot ons kwam langs vader en wij bidden
voor zijn zielerust
de heer

CYRIEL DOMIEN ROEGIERS

weduwnaar van mevrouw

EMMA GELDHOF

geboren te Evergem op 15 maart 1899 en vredig
thuis in de Heer ontslapen te Bassevelde op 11
juni 1989. Hij was daartoe gesterkt door de
H. H. Sakramenten der Zieken en ontving de
Pauselijke Zegen.

Oud-Bestuurlid van de Kristelijke Bond voor
Gepensioneerden en O.C.M.W.

«Hij overkeek zijn akker en zag met voldoening
dat het goed was. De reken lagen recht en het
stond alles zo net, nu dat het kruid geweerd
was tussen de aardappelen. 't Werd avond ook.
Hij kuiste met zorg zijn alm af, klopte de eerde
van zijn kloefen, trok zijn vest aan en ging
huiswaarts.»
(Stijn Streuvels)

Zo is het beeld van ons vader, gebeiteld in de
herinnering van ons hart, de stoere landbouwer,
van kinsbeem af vergroeid met hof en akker,
vertrouwd met de gang der seizoenen, nimmer
zwichtend voor zwaar labeur, voldaan en fier
om de vruchten van de arbeid.

Voor zijn arbeid leefde hij en voor zijn gezin.
Veeleisend voor zichzelf was hij ook voor
anderen. Zelf zette hij zich totaal in voor zijn
taak. Dat verwachtte hij ook van zijn kinderen,
op de levensweg die zij voor zichzelf gekozen
hadden. Hoewel karig met lofwoorden wist hij
aan te moedigen en te stimuleren tot nog beter.
Want hij hield van zijn gezin heel veel. Hij was
een goedhartig man, een vertrouwensman voor
veelen.

Op moederkensdag 1973 is moeder heengegaan.
Op vaderkensdag heeft vader ons verlaten.

Beminde kinderen en kleinkinderen, en vooral
Roger, Yolande en kinderen, vele jaren mocht
ik hier bij u blijven en met u samen zijn. Uw
genegenheid en nooit aflatende zorgen jegens
mij maakten mij echt gelukkig. Hebt dank voor
dat alles en vergeet mij en moeder niet in uw
gebed.

O. L. Vrouw van Stoepe, bid voor ons.

De families ROEGIERS, GELDHOF en VAN

HULLE danken u voor uw gebed en aanwezigheid.

drukkerij Panis Bassevelde
Begrafenisond. J. Buysse-Sabo Bassevelde