

*We zullen je missen elke dag
in kleine eenvoudige dingen,
maar in ons hart zul je met ons
samenblijven.*

†

*Dankbaar aandenken aan
Mevrouw*

Bertha ROEKENS

weduwe van Florent Malaise.

*Zij werd geboren te Nederbrakel
op 28 november 1909 en opgenomen in
de vreugde van de Heer
op 26 juni 1990.*

*Voor Uw medeleven en gebeden danken U
de families*

*Roekens, Malaise,
Van Lierde, Van Der Beken.*

Namis : woensdag 11 juli 1990 om 19.30 u.

*Je bent niet dood -
de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis ;
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
Je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.
Je bent niet dood -
je mag voor eeuwig leven,
Je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet.
God zal je geven een onbegrensd geluk
in onbegrensde tijd.
Je bent niet dood. - Maar ach, we zullen
je missen, zoals een mens
de meest-geliefde mist.
De jaren van geluk zijn niet meer uit te
wissen.
En ik geloof : God heeft zich niet vergist.*

*Drukk. Devleeschouwer, Brakel
Rowleiding Raoul, Brakel*