

«Heer, laat uw dienaar in vrede gaan».

+

In uw godvruchtige gebeden wordt aanbevolen
de ziel van Mijnheer

Adolf - Victor - Hubert ROELAND

echtgenoot van Mevrouw
ANNA LEMAITRE,

geboren te Nederbrakel op 2 april 1883 en er
schielijk overleden op 16 juli 1962,
gezalfd met het H. Oliesel «in extremis».

Kerkmeester, Erelid van de Bond van het H. Hart,
Lid van alle godvruchtige genootschappen
der parochie.

Bestuurslid van het N.C.M.V.

+

Bij het plotse verscheiden van deze alomgekende
en geachte man zal iedereen spontaan gedacht heb-
ben : «een onzer beste parochianen is heengegaan».
Inderdaad : zo eenvoudig en joviaal in zijn om-
gang, overal bij en omtrent, algemeen geacht en
geëerbiedigd.

Als lid van de bond van het H. Hart was hij
trouw en oppassend en zo waren zijn vroomheid
en innerlijke geloofsovertuiging voor ons allen een
stichting en voorbeeld. Hij hield van zijn Brakelse
kerk, dat bewees hij als lid van de Kerkraad.

Thuis was hij de goede en trouwe echtgenoot, die
samen met zijn echtgenote zijn beste krachten heeft
gewijd aan de opvoeding van zijn geliefd gezin.
Zijn kinderen is hij voorgedaan in trouw aan het
geloof, op de weg van plichtsbefef, van alles wat
schoon en goed was.

Bemide echtgenote, dierbare kinderen en klein-
kinderen, gij waart mijn vreugde en mijn trots.
Hebt dank om uw liefde en genegenheid. Blijft
mekaar beminnen en helpen, volhardt in geloof en
goede werken : eens zien wij in het hiernamaals

mekaar terug, want de Heer heeft mij plots tot zich
geroepen, maar niet onvoorbereid.

Dierbare broeder, Jezuiet-missionaris in het verre
Indië, gedenk mij wanneer gij aan het altaar staat.

Gij, mijn vrienden en kennissen, bidt voor mijn
zielerust.



De families ROELAND, LEMAITRE,
VAN DE MERGEL en VERBEURGT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van christelijke deelneming en danken
U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel