



Gedenk in een vroom gebed de ziel van :

**DE HEER**

**AUGUST ROELAND**

echtgenoot van mevrouw

**Barbara Van Der Cleyn**

geboren te St-Goriks-Oudenhove op 13 februari 1903 en plots van ons heengegaan te Zottegem op 7 juni 1987, gezalfd met de H. Olie in extremis Lid van de gemeentelijke gepensioneerdenvond.

Gewezen zaakvoerder  
van de plaatselijke boerengilde.

Van een flinke ouderling zoals hij was, verwachten we niet dat het afscheid zo nabij was. We meenden hem altijd in ons midden te mogen behouden en nu is het zo vlug gebeurd. In dankbaarheid overwegen we zijn leven. Hij heeft gewerkt en gezorgd op het landbouwbedrijf en de mensen bediend met hetgeen zij nodig hadden voor het land en de veeteelt.

August was een noeste werker, altijd even vriendelijk in de omgang. Nooit was aan hem een vraag te veel gesteld. Hij hielp iedereen waar het nodig was.

Beminde echtgenote, waarom moest de Heer ons zo plotseling uiteenrukken ? Wij waren toch nog zo gelukkig in het midden van onze kinderen. Wees kranig in het verdere leven, eens zien we mekaar terug.

Liefste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, ik heb veel van U allen gehouden, zijt nu een steun voor moeder en blijft mij steeds verder gedenken.

Beste broer, familieleden en vrienden, vaarwel. Vergeet mij niet en bewaart mijn gedachtenis in uwe gebeden.

Barbara VAN DER CLEYEN,  
Gaston en Gaby ROELAND-LEYMAN  
en kinderen,  
Julien en Leona GOESSENS-ROELAND,  
kinderen en kleinkind,

De families :

ROELAND, VAN DER CLEYEN,  
PIETERS en VAN DER STICHELEN  
danken U heel oprecht.