

Een goede dood is de ingang tot het eeuwig leven.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

CAMIEL ROELAND

Weduwnaar van Mevrouw

Palmyre De Weerd

Echtgenoot van Mevrouw

Marie-Zoë Tortelboom

geboren de 24 september 1883.

en godvruchtig overleden te Ninove, de 21 mei 1957.

Versterkt door de genademiddelen

van onze Moeder de H. Kerk

en de Pauselijke zegen „in articulo mortis“.

Oud-Strijder 1914-'18

De stem des Heren weerklinkt en allen die
Hem vrezen zullen zaligheid verwerven.

Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten
dat ik in eenvoudigheid des harten en
oprechtheid Gods geleefd heb. 2 C.-12

Hij was een rechtschapen kristen, godvrezend
en getrouw aan zijn katholieke plichten,
een ware zoon van de H. Kerk, eerlijk
en rechtschapen, diep gelovig en vol
edelmoedige toewijding. Zijn ijver voor het
goede vond hij in het gebed en in de genadebron
van de HH. Sakramenten. Vriendelijk
en gedienschtig als hij was werd hij door allen
geacht en bemind. In stichtende godsvrucht
en verduelige onderwerping mocht zijn ziel
tot Jezus gaan naar wie hij zo zeer verlangde.

Duurbare echtgenote, gaarne zou ik nog
jaren bij u gebleven zijn tot uw geluk en
welzijn, doch aan de besluiten van de Heer
moeten wij ons ootmoedig onderwerpen.
Duurbare familieleden, die mij op aarde
gezeggen waart, toont mij verder uw liefde met
voor mij te bidden

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.



Uw gebed tot lfenis van de ziel van
onze dierbare overledene en uw deelneming
in onze droefheid hebben ons gevoelig
getroost.

Wij danken U daarvoor van harte :

De fam'liën ROELAND, DE HENAU, DE
WEERDT, TORTELBOOM en MORNIE.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.