

*We zullen je missen, elke dag,
in kleine, eenvoudige dingen;
maar in ons hart zal je altijd
met ons samenblijven.*

Vroom aandenken aan
en uitnodiging tot gebed voor

JUFFROUW

Cécile ROELAND

dochter van wijlen Adolphe Roeland
en Anna Lemaître

geboren te Nederbrakel op 26 maart 1914
en godvruchtig overleden
te Ronse op 9 juni 1998,
gesterkt met het H. Sacrament der zieken.

Voor uw steun en uw meeleven,
voor uw gebed,
dankt U de familie.

De namis zal opgedragen worden in de
decanale kerk St.-Pieter te Brakel op
vrijdag 26 juni 1998 om 18.30 uur.

Genadige God, wij danken U voor het leven
van Cécile en voor de goede dingen die wij van
haar ontvingen.

Nu wij haar aan de aarde toevertrouwen, als
een zaad gerijpt tot de oogst, bidden wij U:
schenk haar eeuwig leven. Gij alleen weet wat
haar leven waard is geweest. Toch durven wij U
herinneren aan de goedheid die wij van haar
ondervonden hebben; aan haar eenvoudig en
diep geloof; aan het gebed en de goede wer-
ken die een vaste plaats hadden in haar leven;
aan haar zorg voor de dagelijkse dingen;
aan haar minzame omgang met allen die ze
ontmoette.

Vergeet ook nu niet de liefde waarmee ze haar
zus Marguerite omringde, en de bezorgdheid
die in haar leefde voor de hele familie.

Heer, laat dit alles niet tevergeefs zijn. Doe
haar nu delen in de volheid van Uw liefde en
schenk ons vrede vanuit de zekerheid dat Gij
alles ten goede keert en ons eens opnieuw
samenbrengt bij U.