

Dankwoord bij het afscheid van onze moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder.

«Leert van Mij:

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.»

Matt. 11.29



VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Clara ROELAND

weduwe van de Heer

René VAN CAUWENBERGE

geboren te Nederbrakel op 13 augustus 1891 en
thuis godvruchtig overleden op 16 augustus 1991,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Frans en Madeleine VAN CAUWENBERGE - DANNAU,
kinderen en kleinkinderen,
Alfons en Denise

VAN DE WALLE - VAN CAUWENBERGE,
Etienne en Lucienne EECKHOUT - VAN CAUWENBERGE,
kinderen en kleinkinderen,

De families ROELAND, ROOS,
VAN CAUWENBERGE, MASSELANG,

danken u voor uw gebed en medeleven.

Ze werd honderd jaar...

en het is alsof we haar altijd zo oud en rijp hebben
gekend.

Dat gelaat, omkransd met fijne, witte haren.
Die vlijtige, zorgende handen in haar schoot.
Haar gezicht met wakkere, tintelende ogen
tussen rimpels van zorgen en vreugd.

Een vrouw waaruit de jeugd zo langzaam is gewe-
ken.

En in die laatste jaren, toen ze stilaan zelf hulp no-
dig had, leerde ze ons het geheim van haar levens-
vreugde delen: «Het in stilte zorg dragen voor
mensen waar je van houdt.»

Met hart en ziel wilden we haar datgene terug-
schenken wat ze ons in al die jaren belangeloos
aanreikte.

Bij dit afscheid zijn we door droefheid overstelpt
maar er rest geen spijt...

Zij geloofde in een dienstbaarheid tot het uiterste
en een grenzeloze liefde als van de Vader.

Haar liefdedienst was niet vergeefs... zij wekte in
ons het gevoel van voldoening wanneer je weet dat
je zorg mag dragen voor mensen en het besef dat
er zorg gedragen wordt voor jou...

hier op aarde, alsook in de Hemel.

De namis zal plaatshebben op zaterdag 28 september 1991
om 18 uur in de Sint-Pieterskerk te Oudenaarde-Bevere.



Begr. D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde