

Vroom aandenken van Mevrouw
ELISA ROELAND

weduwe van de Heer

Louis Philemond DE PAEPE

echtgenote van de Heer

Francies-Louis-Jozef RAMSDAM

geboren te Nederbrakel, de 4 oktober 1897,

en godvruchtig overleden te Oprakel,

de 5 februari 1969,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Heer, uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Hoe dikwijls laten wij deze woorden niet over onze lippen komen, maar nooit beseffen wij zo diep de zwaarte ervan als bij het overlijden van een dierbaar familielid.

Alleen de overtuiging dat God beter weet dan wij zelf wat goed voor ons is, kan ons in die momenten steunen en troosten.

Wanneer men spreekt van een goed mens, dan mag men zeker deze naam geven aan de betreunde overledene, toegewijd aan haar familie, vriendelijk, werkzaam en behulpzaam voor allen was zij.

Bemide kinderen en familieleden, weest elkander een steun in uw droefheid. Hebt dank voor uw trouwe liefde en genegenheid, ook gij allen die mijn lijden en beproevingen hebt verlicht door uw offervolle bijstand. Voor dit alles zal ik de Heer ten beste

spreken, in Zijn eeuwig paradijs, waar ik hoop U allen eens terug te zien.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families **ROELAND,**
RAMSDAM
VAN WIJMEERSCH,
MACHTELINCKX.