

Het lot van de mensen is één enkele maal te ster-
ven, zo heeft ook Christus zich eenmaal geofferd.
(Heb. 9, 27)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Emma-Angele ROELAND

echtgenote van Mijnheer
VICTOR POLS

geboren te Everbeek op 1 januari 1894 en schielijk
overleden in de kliniek te Opbrakel op
8 augustus 1964,
versterkt door het H. Oliesel

De dierbare Overledene is zeer zwaar beproefd
geworden: meer dan dertig jaar lang - dertig lange
jaren - droeg zij haar kwaal, haar kruis!

Op de eerste bladzijde van de Bijbel lezen we
dat God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis
schiep (G. 1, 26). God gelijkt op ons. En we zien
dat al de goede Vaders en Moeders een voorliefde
en bijzondere bekommernis hebben voor hun kin-
deren, die zwak en lijdend zijn. Zo moet ook de
beste der Vaders, die in de hemelen is, een voor-
liefde hebben voor zijn kinderen op aarde, die
lijden!

Dit is zoveel te meer waar omdat het kristen-
levea op aarde juist bestaat in het gelijkvormig
worden aan Christus, ons goddelijk toonbeeld.
Welnu heeft de lijdende zieke geen natuurlijke
gelijkenis met de lijdende Christus? Daarom is het
billijk dat zij, wier leven op aarde een kruisweg
was, in de hemel meer deel hebben aan kristus'
heerlijkheid en schoonheid dan zij die reeds een
hemel op aarde hebben genoten.

Danken en loven we de Heer omdat Hij "de
armen en kleinen uitverkiest!" (Jac. 2, 5).

Teelgeliefde echtgenoot, kinderen, kleinkind,
dierbare Naastbestaanden, schielijk heb ik U ver-
laten.. Maar het is voor een beter leven! De al-

goede God zegene en beware u allen. Moge het
wederzijds gebed voor elkaar de trouwe liefde-
band wezen, die ons blijvend verenigen in afwach-
ting van het blijde wederzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)



De families

ROELAND,
POLS,
MATTHIJS,
GIJSELINCK,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek