

*Het verdriet bij je heengaan is groot,
maar in ons hart blijf je voortleven.*



Dierbaar aandenken aan

DE HEER

Georges ROELAND

echtgenoot van D'homme Albertine

Geboren te Opbrakel op 6 januari 1924
en plotseling overleden te Parijs
op 20 februari 1996,
bijgestaan door de gebeden der
overledenen.

*Uw deelneming in deze
Eucharistieviering en uw gebed
troosten en sterken ons.*

De Families ROELAND, D'HOMME,
DERNICOURT, VAN HUFFEL.

Druk: MG COPY & PRINTING (055) 42 83 83
Rouwleiding: BVBA RAOUL (055) 42 24 49

*Sterven is een onafwendbaar gebeuren dat
ieder mens eens moet ondergaan. Het brengt
steeds pijn en droefheid met zich wanneer
dat laatste afscheid moet geschieden.
Te vroeg is onze dierbare overledene Georges
van ons heengegaan. Het lijden, ziekte en
tegenslag heeft hij met geduld gedragen.
Een teken van zijn innerlijke grootheid was
ook de wijze waarop hij jarenlang de
beproeving heeft aanvaard.
Vader, te plots ging jij van ons heen zodat
wij nu sprakeloos achterblijven met ons
verdriet. Nooit zullen wij U kunnen
teruggeven wat jij voor ons bent geweest.
Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind, de leemte die ik,
achterlaat mag u niet ontmoedigen. Het
gebed en de liefde blijven ons verenigd
houden over de grenzen van de dood.
Heer, blijf ons nabij en toon Je een vader
voor ons allen.*

Namis: zaterdag 16 maart 1996 om 19u00.