

Wie met Christus lijdt zal ook met Hem zijn  
Heerlijkheid genieten!  
S. Paulus.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**  
Mevrouw  
**GEORGINE ROELAND**

echtgenote van Mijnheer

**Gilbert Noterman**

geboren te Everbeek de 28 november 1905 en er  
godvruchtig overleden de 30 mei 1958, voorzien  
van de HH.Sacramenten der sterfenden.

Diep was de stempel van het kruis, de laatste  
tijd, in het leven van de duurzame Overledene ge-  
prent. In het eeuwige Leven zal dit haar ereteken  
zijn omdat het Haar deed gelijken op O. L. Heer,  
die zegde: «Wie mij wil volgen moet zijn kruis op-  
nemen!»

Christus gevolgd hebbende op aarde zal Geor-  
gine nu ook bij O. L. Heer zijn in alle eeuwigheid  
Die gedachte moet het harteleed van de verwanten  
die dag en nacht, angstvol, aan haar sponde heb-  
ben gewaakt en medegeleden verminderen! Want  
het bestendige geluk van de geliefde moet het eige-  
ne leed van een tijdelijk afscheid matigen!

Eenvoudig en trouw in haar handel en wandel,  
ook in het familieleven, zal de Overledene vanuit  
het ander Leven steun en sterkte bekomen voor  
haar diep bedroefde Echtgenoot en Zuster, die zij  
als haar tweede Moeder aanzag.

Teer-geliefde Echtgenoot, het scheiden, als men  
nog in de volle kracht van het leven is, is een  
pijnlijk kruis: O. L. Heer heeft dit kruis ook ge-  
dragen.. Putten wij kracht en sterkte—voor U—  
in het gebed. Samen met onze geliefde Ouders bid  
ik voor U.. De Heer zal U lonen voor Uw grote

genegenheid. —Vaartwel ook, gij allen, duurzame  
Bloedverwanten. Na zoveel gedaan te hebben  
voor mijn lichamelijk welzijn zult Gij mij niet ver-  
geten.. zullen wij "malkaar" niet vergeten. Dat  
de Heer U allen zegene in afwachting van het blij-  
de en blijvende wederzien.

H. Hart van Jezus, geef dat ik U meer en meer  
beminne. 300 d. afl.  
Teder Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.

---

De familiën ROELAND, NOTERMAN,  
BOUVRY en LABIAU  
zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
deelneming en danken U.

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.