

" Als de lichten van de mensen uitgaan
en het lawaai van de wereld stilvalt,
dan komen de sterren en hoor je weer de stilte."
(Phil Bosmans)

+
LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

Gerard ROELAND

echtgenoot van Mevrouw Margriet DEPESSEMIER,

geboren te Oekene op 16 mei 1912
en godvruchtig overleden op 8 augustus 1990
te Ronse, gesterkt door het H. Sakrament
der zieken.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers
en andere Katholieke Verenigingen.

Vader, met angst en droefheid voelden we uw
heengaan naderen. Reeds vele jaren ondermijnde
de ziekte uw gestel, maar telkens kon de
wetenschap en vooral uw taaie moed uw leven
wat draaglijker maken tot vandaag ...

Wij hielden en houden nochtans zoveel van u.
In West-Vlaanderen geboren zijt gij als kind in
Brakel komen wonen, in een tijd waarin men zich
in moeilijke omstandigheden uit de slag wist te
slaan. De Tweede Wereldoorlog wierp een schaduw
over uw eerste huwelijksjaren en als jonge man
was er het werk in de mijn om uw gezin van
het nodige te voorzien. Toch zijt ge erin geslaagd
om samen met moeder een schoon en lang
huwelijksleven op te bouwen. Taaie volharding
kenmerkte ook uw onverzettelijkheid tegen de
last van uw laatste levensjaren, getemperd door
het geladen aanvaarden van Gods wil.

Ge waart ook een man die hield van eenvoudig

en oprechtheid, verknocht aan de streek waar
ge woonde. Voor u was "den Dries-ten-Broeke
een eiland van vree", zoals mijnheer Henri
De Hovre z.g. die zo mooi typeerde. Gij hebt er
lang gewoond en uw gezin breidde uit; één voor
één verlieten de kinderen het warme nest om hun
eigen toekomst uit te bouwen. Maar ze kwamen
dikwijls en graag terug, samen met de klein-
kinderen, de trots van uw oude dag. Twee jaar
geleden waren ze er ook allen samen om uw
gouden huwelijksfeest te vieren. Het was trouwens
in hun goede zorgen en die van moeder dat ge
de laatste jaren troost en steun vond. Moogt gij
nu die rust en vrede vinden bij de Heer, waarin
gij steeds uw vertrouwen hebt gesteld.

Liefste echtgenote, ons leven is niet altijd
gemakkelijk geweest, maar samen hebben we er
iets van gemaakt.

Lieve kinderen, ge hebt uw moeder geholpen in
haar zware taak tijdens mijn ziekte. Tracht nu
voor haar een troost en steun te zijn. Ze heeft
nu meer dan ooit allen nodig.

Om dit leven van inzet en volharding danken we
U, God, en durven wij U vragen hem op te
nemen in Uw oneindige Liefde.

O.-L.-Vrouw van de Goede Raad, bid voor hem.

De families

Roeland, Depessemier, Loonis en Van Wijmeersch
danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : vrijdag 7 september 1990 om 19.30 u.

Rouwleiding bvba "RAOUL", Brakel

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel