

Gelukkig is de mens die op God zijn vertrouwen stelt, Ps. 40.

In geloof bidden we voor

DE HEER

Hubert ROELAND

echtgenoot van Yvonne Van Der Haegen

geboren te St. Goriks-Oudenhove op 3 november 1920 en na een lange ziekte overleden te Zottegem op 17 augustus 1985

Lid van de Bond der Gepensioneerden  
Lid van de Bond der Oud strijders  
Lid van de St. Barbara genootschap

---

Om uw gewaardeerde blijken van innig meevoelen danken U van harte,

Yvonne Van Der Haegen            zijn echtgenote  
Jean en Rita Roeland-Prieels  
Henri en Daisy Goossens-Roeland  
Rudy en Sonja Roeland-Seeuws  
Pieter en Nora De Konninck-Roeland  
Daniël en Marleen Lannau-Roeland  
Ronny Roeland  
Marnic Roeland                    zijn kinderen

De families ROELAND, VAN DER SIJPT, VAN DER HAEGEN, SCHEPENS, VAN OUDENHOVE

---

druk. Morre - Zwalm

Heer God, tot alle volkeren richt Gij uw uitnodiging, voor allen zet Gij het gastmaal klaar van brood en wijn, begin van eeuwig leven. Geef ons geloof om op uw roepstem in te gaan; leer ons begrijpen hoe Gij ons in deze eucharistie uw eigen leven mededeelt. Dan zal ons leven van alle dagen een lofzang worden tot uw eer. (Opening.sgebed 20e zondag)

Met vertrouwen bidden we voor Hubert, die wij nu aan uw almacht en barmhartigheid aanbevelen.

Uit een kroostrijk gezin voortgekomen, heeft hij samen met zijn echtgenote gewerkt voor het welzijn van zijn talrijke kinderen. De weg was niet steeds gemakkelijk, het werk zwaar in de campagne, en in de koolmijn, de verplaatsingen lang.

Reeds een hele tijd droeg hij de druk van de ziekte met zich mee, was het kruis ook zijn deel geworden.

Lang mocht hij thuis verzorgd worden, en ook in de kliniek was hij omgeven door de liefdevolle zorgen van zijn echtgenote en kinderen.

Nu zijn lijdensweg op deze aarde voltooid is, vragen wij, Goede Vader in de Hemel, dat Gij hem opneemt in uw Rijk zonder einde, door de kruisgenade van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Wees Gij in werk en gebed de troost voor ons allen, echtgenote en kinderen, kleinkinderen en familie, vrienden en allen die met hem verbonden zijn geweest. Zege allen die hem met hun liefde en beste zorgen hebben omringd en in uw naam hebben welgedaan.

Maria, Moeder van alle christenen, troosteres der bedrukten, bid voor ons.