



BLIJVENDE HERINNERING AAN

DE HEER

Jean-Pierre ROELAND

echtgenoot van Mevrouw
Rita Van Muylem

geboren te Geraardsbergen op
1 juni 1948 en plotseling overleden in het
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te
Aalst op 12 januari 1994.

*Te jong heb jij ons verlaten.
Zonder woorden, zonder afscheid.
Nog steeds kunnen we niet geloven dat jij er
niet meer bent.*

*Je was een steun voor ons en wou nog
zoveel dingen doen. Je hebt volop van het
leven genoten. Je stond steeds klaar om
anderen te helpen ook al kreeg je er vaak
niets voor terug.*

*Mama zal het zo zwaar hebben zonder jou...
Hoezeer had ik gewild dat jij bij ons kon
blijven.*

*Maar ach, ik ben toch zo machteloos.
Ik heb je bemind gedurende gans mijn leven
en vergeet je niet na je dood.*

*Niet wij alleen zullen je missen, maar ook je
familie en je vrienden.*

*Wij blijven ons die moedige en vrolijke man
herinneren.*

*Mijn lieve man, onze lieve papa, wij zullen je
nooit vergeten.*

De families :

ROELAND, VAN MUYLEM
DE VILLE en STEVENS
danken U voor uw medeleven.



*De stilte van de natuur
bewaart mijn laatste wens
wees goed voor elkaar.*