

«Heilzaam is het voor de overledenen te bidden»



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

JOZEF ROELAND

weduwnaar van Mevrouw

Clementine Joos

geboren te Wanzele de 22 juni 1875 en overleden te
Jette-Brussel de 17 augustus 1959; gesterkt door de
HH. Sakramenten der Stervenden.

Het leven op aarde is de mens gegeven tot een verdienstelijke voorbereiding en proeftijd tot het eeuwig leven. Samen met de verdiensten van onze Heer Jezus Kristus, die voor onze verlossing Zijn Bloed vergoof, dragen wij U op onze droefheid om het heengaan van een vader die ons duurzaam was. Deze vader beminde zijn kinderen met een oprechte en werkdadige toewijding. De dood breekt de liefdebanden jegens een geliefde vader niet. Het gebed versterkt de kristelijke hoop op een blij wederzien in de onverstoorbare vrede van de Heer. «Voor wie in U geloven, Heer, wordt het leven niet ontnomen, doch slechts veranderd.» (Pref. v. overledenen)

Bemide kinderen, familie en kennissen, de Heer roept mij tot Zich terug Zijn H. Wil weze in alles gezegend. Hebt dank voor uw genegenheid en onverdroten zorgen, mij vooral betuigd tijdens mijn laatste ziekte. Ik bid u om een laatste en blijvende liefdeblijk: Gedenkt u mijner in uw gebeden en vooral in het H. Misoffer. Beware en zegene God u allen tot het verwerven van de eeuwige gelukzaligheid in een blijvend wederzien voor de froon van de Heer.

Hemelse Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.
Zoef Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d)



De familiën **Roeland en Joos** danken u voor uw blijken van kristelijke deelneming en medevoelen in hun rouw.

Drukk. R. Van Nieuwenhove-Van Nimmen, Buggenhout