

«Weest ook gij bereid». Lc. 12,40

DANKBAAR AANDENKEN

aan de Heer

Julien, Prosper ROELAND

echtgenoot van Mevrouw

IRENE KESTELEYN

geboren te Erwetegem op 12 september 1927

en plotseling overleden te Zottegem, op

21 november 1981.

Gezalfd met de H. Olie «in extremis».

«Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven hem zal God Zijn vriendschap en Zijn liefde geven».

Zijn taak heeft Julien vervuld in dit leven. Voor echtgenote en kinderen stond hij op de bres, heeft hij naarstig en hard gewerkt eerst als mijnwerker, daarna als uitbater van een klein bedrijf. Nooit deed zijn moeder tevergeefs beroep op zijn hulp en dienstvaardigheid, maar ook buurtmensen en vrienden wisten dat zij op Julien konden rekenen om een helpende hand te komen toesteken. Voor zijn parochiekerk vond hij steeds tijd, ook al moest hij een gedeelte van zijn rust daarvoor geven : tijdens de wintermaanden vond onze parochiegemeenschap 's morgens de kachels aangestoken of de verwarming aanzet. Onze christengemeenschap moest hem wel nauw aan het hart liggen : op eigen voorstel zou hij komend jaar de

hernieuwing van de abonnementen voor het parochieblad van een wijk op zich nemen. Zijn kinderen, zijn buurtmensen, zijn bekenden, onze christengemeenschap zul en zich de toegestoken, helpende hand van Julien herinneren, lang nog nadat zijn graf met aarde zal toebedeekt zijn.

Dierbare echtgenoot en lieve vader, in onze verslagenheid en groot verdriet om uw plots heengaan zijn wij met sprakeloosheid geslagen en rijzen zovele vragen.

Wij geloven vast dat God u Zijn liefde en vriendschap geeft, om de taak die gij onder ons allen zo gewetens- en liefdevol vervuld hebt. Uw kleinkind, uw parel, zullen wij vertellen hoe gij nu ons allen van aan de overzijde van het graf volgt en hoe wij in nog vele dingen uw helpende hand en uw wijs beleid ervaren. Samen met al onze familieleden blijven wij u gedenken, biddend tot God : «Heer, wij bidden U voor deze echtgenoot, onze vader en ons familielid, die ons zo plots en onverwachts ontvallen is. Zijn heengaan doet ons pijn : wij kunnen hem zo moeilijk missen.

Laat ons luisteren, Heer, naar Uw woord dat niet de dood maar wel het leven overwint, dank zij Jezus die gestorven en verzezen is en midden onder ons aanwezig blijft».

De families ROELAND, KESTELEYN,

DE PELSMACKER en DE WOLF,

danken U voor de blijken van deelneming in hun rouw.