

Ik ga U voor, om u een plaats voor te bereiden, opdat ook gij zoudt zijn waar Ik ben.

†

DANKBAAR AANDENKEN

aan

MEVROUW

JULIENNE ROELAND

Weduwe van de Heer

THIERY VAN CAENEGEM

Bestuurslid Volleybalclub « De Meteors »

Zij werd geboren te Erwetegem, op 23 september 1930, en is godvruchtig overleden te Zottegem op 16 mei 1982, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

—

De heer en mevrouw
Marc VAN CAENEGEM-SLOCK, en kinderen
Tim en Koen

Mevr. A. ROELAND(†)-DE PELSEMAECKER

De families ROELAND, VAN CAENEGEM,
DE PELSEMAECKER en SERBRUYNS,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun diepe rouw.

Hoe kostbaar mensen zijn
beseft men pas ten volle
wanneer zij ons ontvallen.

Nog meer wanneer zij ons vroegtijdig
ontnomen worden.

Maar sterker dan de pijn om het verlies
leeft grote dankbaarheid in ons hart
om alles wat zij geweest is :
een moeder om naar op te kijken,
met haar sterke persoonlijkheid
en uitgesproken wilskracht.

Een grootmoeder vol genegenheid,
een dochter die de geborgenheid waar-
deerde die zij bij moeder kon vinden
in ogenblikken van beproevingen.

Een rechtschapen mens
met wie het goed was om te gaan.

Een mens van de aktie
vol werkzame liefde voor haar gezin
en dienstbaarheid in de gemeenschap.

Al wat zij geweest is
weet God nog best van al.

Hij zal haar leven nu voltooien
naar de mate waarmee zij ons heeft
liefgehad en dienstbaar is geweest
voor velen.

God, die de Heer zijt van het leven,
zij heeft op U vertrouwd,
aan U vertrouwen wij haar toe.

Laat uw vrede en geluk
voor altijd nu haar deel zijn.

Amen.