

Geloofd zij Jezus Christus.



Dit gebedsprentje nodigt U uit te bidden voor
de zielerust van

MEVROUW

Madeleine ROELAND

echtgenote van Omer PERSOONS

geboren te St-Maria-Oudenhove op 23 januari
1912 en godvruchtig overleden in het A.Z. St-
Elisabeth te Zottegem op 6 februari 1988.
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Omer PERSOONS

Hubert en Adrienne DE VOS-PERSOONS

Danny en Vera VAN DAELE-DE VOS

Jeroen VAN DAELE

De families ROELAND, PERSOONS, BOGAERT
en MARTENS,

denken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

«Heer, onze God, wij bidden U :
aanvaard ons zoals wij hier samen zijn,
met onze droefheid,
maar ook met ons geloof.
Richt onze ogen op Jezus
die door zijn lijden en dood
de weg naar het LEVEN heeft gebaad
en die nu leeft bij U,
vandaag en iedere dag van ons leven
tot in eeuwigheid».

Dierbare echtgenoot, wij hebben samen veel
voor elkaar gedaan. Dank voor uw trouwe liefde
en zorg waardoor wij samen ons gezin hebben
uitgebouwd.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind, uw liefde heeft zich getoond in uw
zorg en toewijding voor mij en vader.

Wil nu voor vader een steun en een troost
blijven. En laat uw dankbaarheid zich ook uit-
drukken in uw dagelijks familiegebed en in uw
wekelijkse zondagsmis waar gij bidt voor uw
moeder.

Moeder Maria, in dit Mariajaar, vragen wij U
spreek voor haar ten beste.

Begrafenisondn. Van Vijle R. en zoon,
Godveerdegemstr. 79, Zottegem. Tel. 091/60 11 15