

*Moeders dragen in stilte  
't geheim van leed en pijn...*



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

***Magdalena, Hortensia***  
**ROELAND**

weduwe van de Heer René FLAMÉE

geboren te Nederbrakel op 16 juni 1911  
en overleden te Ronse op 27 juli 1999,  
gesterkt door het Sacrament  
van de ziekenzalving.

De families

ROELAND - VANLIERDE  
FLAMÉE en VANDERHAEGEN  
danken U voor uw meelevens en gebed.

Alle leven en alle liefde op aarde  
wordt overschaduwd door het besef  
dat je moeder breekbaar is en breken kan.  
Een moeder gaat, maar vergaat niet.  
Alleen de buitenkant verteert in de aarde.  
In onze herinnering blijft zij altijd.  
Haar gezicht is er nog:  
de ogen die ons aankeken,  
de woorden die zij sprak,  
het lijden dat zij heeft gekend.  
Ook al is zij oud mogen worden,  
we zullen moeder missen.

*"Komt allen tot Mij  
die uitgeput zijt  
en onder lasten gebukt,  
en Ik zal u rust  
en verlichting schenken."  
(Mt. 11,28)*

**Heer,  
op dit woord van U  
heeft moeder vertrouwd  
in goede en kwade dagen.  
Nu haar aardse leven voorbij is  
vragen wij U:  
schenk haar rust en verlichting.  
Laat haar geborgen zijn bij U.  
Geef haar uw vrede voor altijd.  
Amen.**

Namis op vrijdag 27 augustus 1999 om 18.30 uur  
in de Sint-Pietersbandenkerk te Nederbrakel.