



Liefdevolle herinnering aan

MEJUFFROUW

## Marguerite Roeland

dochter van wijlen Adolphe en Anna Lemaître.

Geboren te Nederbrakel op 2 januari 1918  
en godvruchtig overleden te Oprakel  
op 11 augustus 2009.

Bediend met het Heilig Sacrament der Zieken.

---

Een leven van liefde is volbracht.

Marguerite haar leven was er een van toewijding aan de medemens. Vrij jong nam zij als lerares de opvoeding van de kleinste scholieren ter harte. Ook bij haar thuis was de opvoeding van haar neefjes en nichtjes van groot belang en bekommerde zij zich met hun leeropdracht.

Samen met haar zus Cécile was zij zorgzaam voor haar dierbare ouders, haar tante Maria en nonkel Achille. In geloof en liefde vormden zij samen één geheel. Hun levensstijl was niet uitbundig maar evenwichtig. Hun goedmoedigheid kende echter geen grenzen. Ook toen haar zuster Cécile waarmede zij meer dan tachtig jaar samenleefde heenging bleef zij die waarden van toewijding nastreven, waardig en verstandig.

Als diep gelovige was zij een trouwe kerkbezoeker en heel wat welzijnswerken konden op haar steun rekenen. Zij toonde zich groot in het bewonderen van eenvoudige dingen. Haar rijkdom bestond niet in hoeveelheden maar in de graad van liefde die ze opbracht voor al haar goede werken.

Daartoe behoorde ook haar inzet en gulheid in haar pogingen de familie dichter bij elkaar te brengen. Ze had een luisterend oor voor iedereen. Haar wekelijks bezoek aan haar zuster Marie Clotilde en het bezoek van haar nichten en neven stelde zij zeer op prijs.

Tante Marguerite, de jongste tijd hoorde je af en toe de stem van je dierbare zuster Cécile en je broer André. Je bent nu naar hen op weg, naar de hemel. Want daar heeft onze Heer zeker al voor gezorgd.

Haar zuster en schoonzuster,  
haar neven en nichten,  
haar achterneven, achternichten en kinderen,  
haar vrienden,  
en gans de familie.

*Danken U van harte voor de blijken  
van medeleven en gebed.*

