

« Goede en getrouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van de Heer ». (Evang.)

†

DIT WEZE EEN DANKBAAR AANDENKEN AAN MEVROUW

MARIA, adèle roeland

weduwe van Hector VAN DE WATTIJNE.

Zij werd geboren te Opbrakel op 20 september 1900 en overleed godvruchtig in haar ouderlijke woning te Opbrakel op 13 juni 1989, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

—
Ze mocht lang voor ons leven...

In grote dankbaarheid gedenken we haar liefde en zorg voor ons. Ze droeg ons op haar hart en heeft als een sterke vrouw in tijden van « Toen » in geloof en vertrouwen op Gods Vaderlijke voorzienigheid de vele lasten en zorgen van het leven kloekmoedig gedragen.

Wat heeft die brave vrouw gewerkt en gebeden om haar levenstaak te volbrengen en haar kinderen een goede en kristelijke opvoeding te geven.

Ze was een goede moeder, grootmoeder en overgrootmoeder voor dat schoon nageslacht en dat is onzegbaar veel voor ieder van ons.

Zoals zij geleefd heeft, zo is ze ook naar de Heer teruggegaan: kalm en gelaten, is ze zacht

en tevreden van ons gescheiden, om beloofd te worden voor eeuwig.

Mijn beminden, troost U in deze tijdelijke scheiding, wie kristelijk leeft heeft niets te vrezen bij de ontmoeting met de Heer, ik zal met Roger en Hector en met allen die ons zijn voorgegaan bidden dat God U zegene en beware.

Ik dank U allen voor uw genegenheid en liefde in mijn oude dag. Hoe gelukkig was ik niet in mijn huisje, daar boven in de Kimpestraat.

Een laatste woord van dank aan de Bond van de Gepensioneerden voor het vriendelijk gezelschap van alle ouden van dagen.

Ook een warm woord van dank aan mijn goede burens: ik zeg U geen vaarwel, maar tot weerziens bij de Heer.

De families

ROELAND, VAN DE WATTIJNE,
NOTERMAN, DUSONG,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis: zondag 13 augustus 1989 om 10 uur.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel

d. 18/7/189 d. rouw Opbrakel G+F