

Dat de zielen der overledenen
door de barmhartigheid van God in vrede rusten.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Maria-Theresia ROELAND

echtgenote van de Heer

LAMBERT DE CLERCQ

geboren te St.-Goriks-Oudenhove de 11 juni 1894
en godvruchtig overleden te Munkzwalm-Rozebeke
op 13 oktober 1976,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
en van de Confrerie van O.L.Vrouw

O.L.Heer heeft de dierbare overledene gezien met de ogen van zijn liefdevolle uitverkiezing. Zoals we ze de laatste jaren hebben gekend, gezeten in haar leunstoel, een beetje overgevoelig, maar met de vreugde in haar hart, omdat ze met geloof het leven tegemoet was getreden, was ze een mooie oude vrouw, die de herfst van het leven beleefde op een manier zoals wij het allen zouden willen.

Er ging een rust van haar uit die deugd deed aan de bezoeker. Nu is haar sterven geen bron van eindeloos verdriet, maar het is alsof iedereen beseft: ze heeft haar taak volbracht, goedgedaan, wij willen dankbaar zijn om haar. Wij danken God voor die mens. Wij danken voor alles wat ze voor ons is geweest en wat ze aan goedheid voor de mens heeft weten op te brengen. Wij danken voor dit leven. En wij hopen en vertrouwen dat Hij een allerbeste Vader voor haar zal zijn, op het ogenblik waarop zij, die zo in geloof heeft geleefd, nu voor Hem verschijnt, om de volheid van Gods uitverkiezing te ervaren.

Er moeten geen grote woorden van afscheid en vaarwel worden gezegd; moeder, én grootmoeder, én echtgenote is ze geweest en zal ze in herinnering blijven. Laat deze dag voor ons die achterblijven een dag zijn, dat wij het juiste antwoord vinden, het woord en de gedachte die past bij moeders sterven. Zij die scherp bewust was van haar nakende dood, die in volle bewustzijn haar laatste sacramenten heeft ontvangen, en helder van geest en stem heeft meegebeden, bijna het tijdstip van haar sterven heeft voorzegd, en met volle overgave aan de wil van de Heer Hem is tegemoet getreden, zij nodigt ons uit om haar sterven in geloof te beleven. Zij is niet weg voor ons, wij weten: zij leeft nu bij de Heer.

De Heer Lambert De Clercq,

De Heer en Mevrouw Firmin en Anselma De Clercq-
De Clercq, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Angèle Van den Driessche-De Clercq
en zoon,

De Heer en Mevrouw Albert en Marie-José De Clercq-
De Bosscher en kinderen,

De families Roeland, Pieters,
De Clercq en De Pessemier

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.