

Mijn ziel verwacht van U verlossing
Heer. (Ps. 130)

†

Bid voor de ziel van
Mevrouw

Marie - Germaine ROELAND

echtgenote van de Heer
Clotaire VANLIERDE,

geboren te Everbeek op 24 februari
1898 en er godvruchtig overleden
op 22 juni 1974,

voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

God gaf, God nam. Het is geschied
lijk het de Heer behaagde : Zijn
Naam zij gezegend.

Een rechtschapen en goed mens
is naar het Vaderhuis gegaan. Haar
leven was schoon en groot in een-
voud en oprechtheid. Zulk een leven
is de ware voorbereiding tot de dood.

Voor ons gelovigen is de dood
geen einde maar veeleer een begin,
geen ondergang maar een overgang,
want wij veranderen van woonst en
zullen voor altijd met God leven. On-
ze verdiensten immers nemen wij met
ons mee.

Mijn dierbare echtgenoot, in U
mocht ik altijd een trouwe steun on-
dervinden. In dankbare liefde verlaat
ik U. Laten wij die liefde over het
graf heen voortzetten en mekaar hel-
pen en steunen door het gebed. Eens
zullen wij samen verenigd zijn bij de
Heer om nooit meer te scheiden.

Mijn familieleden, vrienden en ken-
nisen, als laatste dienst vraag ik U
een gedachtenis aan mij in uw ge-
beden.

Genadige Jezus, geef haar de eeu-
wige rust.

De families ROELAND, VANLIERDE,
BOUVERY, VANDECATSEYE,

danken U voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel