

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods Hand. (Wijsh. 3, 1-3)

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

René ROELAND

echtgenoot van Mevrouw Germaine GEIREGAT,

geboren te Oprakel op 6 december 1913 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Oprakel op 21 december 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Rustig en vredig nam de goede man afscheid van het leven, getekend met harde en blijde dagen, gerijpt door offer en zorgen, die een mens met verloop van jaren, steeds sterker aangrijpen, en als men meent te mogen genieten van wat rust en vrijheid, komt de aftakeling van onze levenskrachten.

Ook wij staan zo dikwijls machteloos tegen het lijden van onze geliefden. Wij willen er alles voor doen. Soms kunnen wij er alléén maar blij zijn, mee-lijden en mee-voelen. Beproeving tekent ieder mensenleven. Wij mogen het spel van onze samenleving niet meer meespelen. Zo kwam vroegtijdig zijn levensavond van René, omringd door de zorg en de genegenheid van de zijnen.

De kern van zijn geluk vond hij in zijn

gezin, in een opgeknapte en een gezellige thuis, bij zijn bezorgde en toegewijde vrouw en kind, dat in eer en deugd een goede opvoeding heeft genoten. Soms ver van huis moest hij de kost gaan verdienen, gewaardeerd door zijn patroon en werkmakers heeft hij in alle weer en wind altijd zijn plicht gedaan. Zo valt het afscheid, vroegtijdig en hard door ziekte getroffen, zwaar, en heeft hij zijn levenstaak en werk voleind. Moge God hem barmhartig zijn en ons gebed hem begeleiden naar het Vaderhuis.

De goede God die alles ten goede leidt, van deze die Hem trouw dienen moge hem nu opnemen in zijn eeuwige woontent van het hemels geluk, in Zijn rust en vrede voor altijd. Wezen vrouw en kinderen, voor al het goede in zijn leven, die hem zo nabij en dierbaar waren, dankbaar. Ons kristelijk einddoel is dat wij bij God eens samen verenigd worden in Gods eeuwige liefde. Hij ruste in vrede.

Namis op zondag 19 oktober 1980 te 10 uur.

De families ROELAND, DERNICOURT,
GEIREGAT, SADONES,

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gijselincx, Oprakel