

Ik ben de Verrijzenis en het Leven
Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven.



Gedenken wij dankbaar in deze H. Eucharistie
en in ons gebed

DE HEER

Richard ROELAND

weduwnaar van Mevrouw

Marie VAN HAESEVELDE

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 23 oktober 1899 en overleden in het A.Z. St-Elisabeth te Zottegem op 11 december 1987.

Gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.
Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden en de St.-Elooigilde.

Met schaarse maat wordt het geluk en de vreugde onder mensen uitgedeeld. Wanneer wij soms denken dat een beste tijd is aangebroken, komt onverwachts het pijnlijkste het al dooreen vernietigen.

Heel het leven wordt alleen juist beoordeeld vanuit het standpunt van God. Het is in zichzelf een liefdesaanbod van de Heer, maar tijdelijk doorweven met beproeving en offers.

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook naar de Heer teruggegaan.

Dat de Heer hem nu belone voor het goede dat hij gedurende zijn lang leven heeft gedaan. Hij was ongetwijfeld een vlijtig en oppassend man die de vruchten van zijn arbeid mocht plukken. De last van de jaren drukte zijn stempel op zijn omgang maar diep in hem klopte een hart dat steeds bezielde was met de beste bedoelingen. Hij hield als geen ander van de natuur, waarin hij intens meeleeftde.

Zijn geloof bestond erin: Wat God gaf, heeft hij steeds in dank aanvaard; wat God hem vroeg heeft hij in edelmoedigheid gegeven.

Beste familieleden, vrienden voor uw goede zorgen en uw liefdevolle attenties wil ik U ten zeerste danken.

Gedenk mij allen in uwe gebeden.

Heer Jezus, schenk hem de eeuwige rust.

De families ROELAND, VAN HAESEVELDE,
PIETERS en PERSOONS,

danken U voor de blijken van deelneming in hun rouw.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem