



Gelukkig de dienaar, die de Heer bij zijn komst bereid zal vinden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

SEVERIN ROELAND

weduwnaar van Mevrouw

MARIA, MATHILDE D'HOSE

echtgenoot van Mevrouw

LEONA THOMAS

geboren te Nederbrakel, de 14 januari 1883 en er
overleden de 19 juli 1960,
voorzien van het H. Oliesel in extremis.

Het leven is ons gegeven om God te zoeken; de
dood om Hem te vinden; de eeuwigheid om Hem te
bezitten. P. Nouet.

Wijs en voorzichtig zijn degene die het uur van
hun dood gedurig voor ogen hebben en zich dagelijks
door een kristelijk leven op dit ontzagelijk ogenblik
voorbereiden, want de dood leert ons dat alles ijdel is
in de wereld, behalve God dienen en Hem alleen be-
minnen.

De duurzame overledene heeft verduild de last en
de krankheden van het leven uit liefde verdra-
gen. In zijn miserie was hij nog blij en opgeruimd.

Beminde echtgenote, heb dank om uw liefdevolle
zorgen en opbeuringen. Dat uw geloof U sterke en uw
betrouwen in de Heer U steune. En gij, mijn kinderen,
blijft de steun en troost van uw moeder, omringt haar
met uw liefde en blijft eensgezind met moeder in de
huiskring. Blijft mij indachtig in uw gebeden en in de
H. Mis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.

Mevrouw Leona THOMAS, zijn echtgenote;

De kinderen en stiefkinderen van wijlen Severin ROELAND;

De familiën ROELAND, THOMAS, DE VLEESCHAUWER, D'HOSE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.